

## 3<sup>de</sup> zondag door jaar C

Lc. 1, 1-4; 4, 14-21

In mijn inleiding noemde ik ons geloof onder andere een bron van vreugde. En de lezingen van vandaag geven daartoe alle aanleiding.

In het boek van Nehemia vindt de voorlezing plaats van het joodse wetboek. Dat zijn de eerste vijf boeken van de bijbel. Geschreven na de Ballingschap, dus in een tijd dat de Joden voor het eerst sinds lange tijd weer van hun vrijheid konden genieten. Het gebeurt op de eerste dag van de 7<sup>e</sup> maand: het joodse Nieuwjaarsfeest, een feest van blijdschap, een feest van een nieuw begin, vol hoop. De Levieten leggen het wetboek uit aan de toehoorders en buigen vervolgens met het hoofd naar de grond (iets wat de moslims tot op de dag van vandaag nog letterlijk navolgen). En dan komt het.

Na de uitleg roepen ze de mensen op om niet te wenen en te weeklagen, maar om lekker te eten en te drinken (dat is nog eens wat anders dan het steeds hinderlijker wordende opgeheven vingertje van de hedendaagse gezondheidsdominees die ons vooral willen voorhouden waar we allemaal ziek van worden; je zou er ziek van worden). Ga lekker eten en drinken, zegt Nehemia, want deze dag is aan de Heer gewijd. En de wet is niet bedoeld om mensen eronder te houden, maar bedoeld als bron van vreugde! Om het leven van mensen te vieren én waar nodig te verbeteren. Nehemia zegt er daarom wel een ding bij: Deel het eten en drinken met mensen die te weinig of niets hebben. Dit is een politieke uitspraak die met name veel miljardairs ter harte zouden moeten nemen, bijvoorbeeld door flink meer belasting te betalen. Want alleen dán is het voor iedereen feest. Als mensen worden buitengesloten, houdt het feest op een feest te zijn.

Ook in het evangelie van Lucas wordt een tekst voorgelezen. Maar eerst hoorden we het opschrift van dit evangelie. Gericht aan een zekere Theofilus. Niemand weet wie dit was, maar misschien bedoelt Lucas hier iedereen wel mee. Want Theofilus betekent: Minnaar van God. Liefhebber van God en zijn boodschap. En wat die boodschap is citeert Lucas uit de profeet Jesaja: aan armen de Blijde Boodschap brengen: dat wil zeggen: hen hoop bieden door een rechtvaardiger economisch beleid; aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken: dat wil zeggen: mensen vrij te maken van alle angsten en vooroordelen die hen gevangen houden; aan blinden dat zij zullen zien: dat wil zeggen: dat ze leren inzien dat Jezus' boodschap een boodschap van vreugde en vrijheid is; om een genadejaar af te kondigen van de Heer: dat wil zeggen: de tijd breekt aan dat we inzien dat God niet de scherpstrijper is die ons langs de meetlat legt, maar een God die genadig op zijn mensen neerziet en op hen betrokken is.

Met Jezus zijn deze woorden in vervulling gegaan. Dat mogen we geloven; daar mogen we blij mee zien; dat mogen we vieren, hier en nu in deze viering, en als het goed is alle dagen van ons leven. Amen.

*Jan van de Laar, pastor*