

P'S nieuws

Informatieblad voor de parochie Sint Petrus' Stoel in Eindhoven
website: www.petrus-ehv.nl telefoon: 040 269 75 61

september 2024 13^e jaargang nummer 5

Opening werkjaar 2024-2025.

Er staat een nieuw pastoraal werkjaar voor de deur waarin weer veel zal gebeuren dankzij de helpende handen van vele vrijwilligers. Catechese, diaconie, kerkopbouw, liturgie, bestuurszaken enz. enz. Waarom? Simpel gezegd: omdat we geloven.

Maar wat is dat dan wel 'geloven'? En wat geloven we dan? Want er is geloven en geloven. We 'geloven' dat het morgen mooi weer zal zijn, dat de bakker brood zal verkopen en de groentenboer groenten. Maar dat is iets anders dan wat we als christenen bedoelen als we zeggen: Credo, ik geloof.

Christelijk geloven is vooreerst al niet louter aannemen wat een ander beweert: het is iemand aankleven. Daarom zeggen we ook niet 'ik geloof dit of dat', maar ik geloof in iemand, in God. Geloven is niet kil en afstandelijk constateren 'zo is het', maar het is zich

aan iemand hechten in hoop en in liefde. Geloven is zich toevertrouwen aan iemand, en het is ook meteen hopen en vertrouwen. Het is ook geen vaag gevoel dat opstijgt uit onze eigen diepten en dat wijst naar ergens iets 'onbepaalds': het onderwerp van ons geloof is niet 'iets'. Het is een band van vertrouwen met iemand die ons kent en die wij persoonlijk mogen kennen. Als ge gelooft, kijkt ge niet onbeweeglijk of afstandelijk toe op iets wat u wordt aangezegd. Ge gaat eerder op de rand van uw stoel zitten, klaar om te luisteren, op te springen en te gaan. Geloven is staan in de hoop en het vertrouwen, en opstaan om op weg te gaan uit liefde.

Christelijk geloven is dus veel meer dan iets aannemen wat een ander zegt, zonder dat ge het zelf hebt gezien en 'gecheckt'. Overigens is het ook geen eigen prestatie van de mens: geloven verovert ge niet, ge krijgt het als een gratis geschenk, van boven gegeven. Geloven is niet van de orde van het presteren, maar van het ontvangen.

Het is genade die wij als het ware mogen uitpakken en doen groeien.

Christelijk geloven heeft een inhoud: ge gelooft niet gelijk wat. Geloof geeft niet alleen bemoediging, maar ook licht. Ons Credo steunt op de bijbelse openbaring. En dat Credo reikt ons inderdaad wel waarheden aan, maar het is daarom nog geen koude catalogus van dingen om te weten. Het werkt eerder als een bruistablet die we moeten oplossen in ons leven om er de weldaden van te kunnen merken. Want geloven is ook schoon en boeiend.

Hier zullen we het hele nieuwe werkjaar, bewust en onbewust, uit werken, en hopelijk steeds meer en beter gaan beseffen hoe mooi, goed en aantrekkelijk ons geloof wel is. We 'moeten' niet geloven, we 'mogen'. Een goede vaart bij dit nieuwe begin!

Pastoor J. Goris



Het St. Petruskoor en de Cantores Vianney zijn terug van vakantie.

Op dinsdag 27 augustus en donderdag 29 augustus zijn de wekelijkse repetities gestart en vanaf zondag 1 september worden de diensten weer muzikaal opgeluisterd met meerstemmige muziek en volkszang.

De accu's zijn opgeladen en we staan te popelen om onze stem weer te laten klinken in combinatie met een boel gezelligheid.

Er staat weer een nieuw programma om in te studeren. 2025 heeft een aantal momenten die feestelijk gevierd gaan worden.

Dan is nu dus een ideale gelegenheid om als zanger(es) aan te sluiten bij één van de koren.

Je hoeft daarvoor geen muzikaal talent te zijn en je hoeft het notenschrift ook niet te beheersen.

Op de repetities wordt alles steeds ingestudeerd. Als je de wijs kunt houden en gewoon graag zingt, komt alles goed en ga je het echt naar de zin krijgen.

We heten je een hartelijk welkom en proberen je meteen een thuisgevoel te geven.

Dinsdagavond repeteert Cantores Vianney van 20.00 uur tot 22.00 uur in het prachtige parochiehuis naast de pastorie en op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur repeteert het St. Petruskoor. Natuurlijk is er ook een pauze met gratis koffie/thee.

Ik zou zeggen trek de stoute schoenen aan en kom eens kijken.

Vol verwachting,

Hans Keij

(dirigent/organist van beide koren)

PetruSamen nieuwe stijl,

zo kunnen we de opstart van afgelopen zondag wel noemen! Voor het eerst waren we met alle deelgroepen samen in ons nieuwe Parochiehuis. Een huis dat nu al een thuis vormt voor veel gezinnen. Alle ruimtes waren goed gevuld met enthousiaste kinderen, ouders en begeleiders,

waarvan hierbij een foto impressie is gevoegd. Het geroezemoes en het praten, het gezang, de muziek; de geluiden kunt u er vast wel bij bedenken. Het was een feest, hoewel we na zo'n eerste keer echt wel wat verbeterpunten gaan bespreken. Al doende leert men en als iedereen met zijn of haar hart meedoet en wil bouwen aan dat grote gezin van Jezus, kán het niet anders dan dat we blijven groeien naar Hem toe!



Gezocht:

Administratief medewerker (M/V)
Parochiebureau

Op ons parochiebureau is behoefte aan extra ondersteuning (12 uur per week). Het gaat hier om een afwisselende functie waarvoor een flexibele houding belangrijk is. Daarnaast is kennis van Word en Excel vereist. In deze functie beantwoordt u onder andere vragen van parochianen, verzorgt u de administratie en de lopende financiële zaken.

Spreekt dit u aan en bent u geïnteresseerd, mail dan uw sollicitatie naar parochiebureau@petrus-ehv.nl.

Bezorgers gezocht

Enkele jaren geleden is vanuit het pastoraal team het 'omgekeerd huisbezoek' opgestart: elke maand werd een 150-tal adressen aangeschreven om parochianen uit te nodigen om een keer bij de pastoor op de koffie te komen in hun eigen kerkwijk. Tijdens de coronatijd heeft dit stilgelegen en nu zijn we weer druk bezig om een herstart door te voeren en uitnodigingen klaar te maken. Om deze brieven binnen de parochie rond te delen zijn we op zoek naar bezorgers, die bereid zijn om eens per maand een aantal brieven rond te brengen. Mocht u geïnteresseerd zijn, stuur een mail naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl



Helpt u mee om de kerk in Acht weer stralend schoon te krijgen?

Het wordt weer tijd dat de kerk op Acht opgefrist wordt. We hebben hier zaterdag 5 oktober van 13.00 uur tot 16.00 voor uitgetrokken. Komt u ook? Met een uurtje hulp zijn we al heel blij. Op het programma staat niet alleen poetsen, maar ook pauzes met iets lekkers en gezellige praat. Aanmelden hoeft niet, maar mag wel via:

ktc.antonius@petrus-ehv.nl

of 06-10933746. Poetsmiddelen hebben we voldoende, maar eigen poetsdoek of stofzuiger mee-brengen zou fijn zijn!

Tot dan?



Beste parochianen,

Graag blikken we met u terug op de eerste helft van 2024. Een periode waarin we niet hebben stilgezeten, omdat we een levendige parochie willen blijven. Veranderingen binnen onze samenleving maken dat we daar ons best voor moeten doen. Een gezonde dosis optimisme en weloverwogen keuzes kunnen daarin het verschil maken. Al wat we hebben ondernomen, vloeit voort uit die overtuiging:

Bestuursinvulling

Begin dit jaar is Marion McCormack toegetreden in de rol van secretaris, waardoor we beschikken over bekwame interne coördinatie en controle. Het bestuur is uitgebreid met de komst van Marga Vogels op de portefeuille Communicatie. Om op aansprekende wijze zichtbaar te blijven voor onze (toekomstige) parochianen, speelt communicatie namelijk in toenemende mate een rol. We zijn blij met de komst van beiden! De functie van penningmeester is vacant en wordt tijdelijk vervuld door Aloys Putmans. Geïnteresseerde kandidaten nodigen wij van harte uit een mailtje te sturen naar: parochiebureau@petrus-ehv.nl.

Aanvullend kan het bestuur nog immer rekenen op:

pastoor Johan Goris als voorzitter,

Wim Appel als vice-voorzitter en portefeuillehouder Begraafplaatsen,

Paulien Burgers op de portefeuille Personeel & Organisatie,

Aloys Putmans op de portefeuille Gebouwen en

Anne Jansen op de portefeuille Vrijwilligerszorg.

Vrijwilligerszorg

Er is hard gewerkt aan de voorbereidingen van de jaarlijkse vrijwilligersmiddag, die inmiddels heeft plaatsgevonden. Onze dank gaat nogmaals uit naar alle vrijwilligers die op wat voor manier dan ook weer

actief zijn geweest. Onze parochie kan niet zonder hen. Jammer genoeg ontkomen we er niet aan dat er vrijwilligers zijn die op den duur moeten stoppen. Het parochiebestuur heeft daarom prioriteit toegekend aan het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.



Jubileumjaar

In 2025 bestaat de St. Petruskerk 150 jaar. Een mooie kans om onze parochie onder de aandacht te kunnen brengen en elkaar te ontmoeten. Een feestelijk programma wordt momenteel voorbereid, waarbij de mogelijkheden van sponsoring worden onderzocht.

Communicatie

Het animo om deel uit te maken van onze bruisende

parochie hangt voor een groot deel af van wat wij uitdragen. Als bestuur hebben we nagedacht over wat de kernwaarden zijn van de parochie St. Petrus Stoel, wat we graag willen uitstralen en bereiken. Die uitkomsten willen we doorvoeren in een actueel beleids- en communicatieplan. Dit staat gepland voor het komende halfjaar.

Financiën

De jaarrekening 2023 is ter goedkeuring verzonden naar het bisdom. Voor uw helderheid: alle uitgaves voor onze parochie worden door onze parochie betaald (niet door het bisdom of door "Rome"). De financiële lasten van onze parochie dragen wij samen, als parochianen. Om die reden sturen wij u eenmaal per jaar een brief met het verzoek om een bijdrage te doen (Kerkbalans). De verbouwing van het parochiehuis bij de St. Petruskerk was dit jaar een (financieel) hoogtepunt. Dit werd bekostigd uit giften en uit reserves. Een behoorlijk project, waarvoor we bewust hebben gekozen als investering in de toekomst, opdat meerdere doelgroepen van het gebouw gebruik

kunnen maken.

Gebouwen

De OLV van Lourdeskerk (Vlokhovenseweg) en de Matteuskerk (Suikerpeerstraat) zijn begin 2024 verkocht. Deze opbrengst voegen we bij onze reserves, waaruit grotendeels het onderhoud van onze andere drie kerken betaald wordt. Het glas-in-lood boven het hoogaltaar in de St. Petruskerk is gerepareerd, het hout onder de Angelusklok is vervangen. Het parochiehuis bij de St. Petruskerk is na maanden hard werken door professionals en vrijwilligers op 7 juli jl. ingezegend door bisschop de Korte. Aansluitend wordt momenteel de pastorietaan opgeknapt. Mocht u het hernieuwde parochiehuis willen bekijken, dan bent u van harte welkom!

Overig

Binnen de overige portefeuilles is veel (voor velen vaak onzichtbaar, maar zeker niet minder belangrijk) werk verricht het afgelopen half jaar. Er zijn vacatures uitgezet, medewerkers begeleid, samenwerkingen opgezet, een pilot voor groen en onderhoud op de begraafplaatsen opgestart en acties naar aanleiding van besproken zaken vanuit het pastoraal team ondernomen.

We blijven u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen. Eind 2024 ontvangt u daartoe van ons een terugblik over het tweede halfjaar.

Hartelijke groet,

het Parochiebestuur.



Vrijwilligersmiddag

In het kantoortje van de pastorie wachten (een vrijwilliger die elke werkdag 's ochtends van half tien tot twaalf uur het aanspreekpunt is voor wie een vraag of boodschap heeft) op de pastorie hangt op een prikbord een typerende spreuk: 'Vrijwilligers worden niet betaald maar zijn goud waard'. Die spreuk is zo typerend omdat hij het grote belang en de grote waarde van vrijwilligers aangeeft, waar en in welke functie dan ook ze actief zijn. Nu is goud natuurlijk wel een erg precieus edelmetaal maar zelfs zilver of brons zouden niet misstaan. Ook binnen onze parochie maken de vele vrijwilligershanden het werk aanzienlijk lichter en om al die vrouwen en mannen te bedanken en enthousiast te houden is natuurlijk géén goud, zilver of brons beschikbaar. Maar er was op zondag 1 september wél weer traditiegetrouw een feestelijke bijeenkomst in de prachtige tuin van de pastorie: de vrijwilligersmiddag! Genietend van lekkere drankjes, smakelijke hapjes, passende muziek hebben de aanwezige vrijwilligers uit de vele geledingen van onze parochie gezellig met en bij elkaar zitten kletsen, ervaringen uitwisselen, van gedachten wisselen enz. Het was, kort samengevat, weer een buitengewoon geslaagde middag waarop iedereen zich gewaardeerd en bedankt heeft kunnen voelen. De vrijwilliger wordt dus inderdaad níet betaald maar wél gewaardeerd. Laten we met ons allen het komende jaar vooral zo doorgaan!



Activiteiten jubileumjaar 2025: vooraankondiging



In 2025 bestaat de St. Petruskerk 150 jaar. Een bijzonder jaar voor onze parochie, waarin tevens nog andere heuglijke mijlpalen worden bereikt. Er zijn daarom meerdere feestelijke activiteiten gepland. Noteer ze alvast in uw agenda:

1. Zondag 16 februari 2025, St. Petruskerk, 10.00u – Opening jubileumjaar, plechtige eucharistieviering met Mgr. De Korte, aansluitend gezellig samen-zijn onder het genot van koffie/thee in Zalencentrum Verspaandonk.
2. Vrijdag 28 februari 2025, parochie-huis St. Petrus, tijdstip volgt – Viering 50ste verjaardag pastoor Goris, gelegenheid tot feliciteren, met een drankje en nootje.
3. Nationale bedevaart naar Rome, zaterdag 26 april (bus) of zondag 27 april (vliegtuig) tot vrijdag 2 mei (vliegtuig) of zaterdag 3 mei 2025 (bus). Dit wordt georganiseerd door alle bisdommen gezamenlijk vanwege de benoeming van 2025 tot Heilig Jaar door de Rooms-Katholieke Kerk. Zie: <https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome2025>.

Samen het Rozenhoedje bidden!

Dit is de korte versie van het rozenkransgebed. Men bidt de rozenkrans één keer rond. In oktober kunt u dit Rozenhoedje met ons mee bidden. Met ingang van dinsdagavond 1 oktober om 18.30 uur in de H. Hartkapel voorafgaand aan de avondviering en elke maandagavond om 19.00 uur in

Meld u snel aan want vol=vol.

4. Pinksterzondag 8 juni 2025, St. Petruskerk, 10.00u – Jubileummis met alle kerkkoren, viering priesterwijding pastoor Goris (25 jaar na 17-6-2000) en pastor Verest (30 jaar na 10-06-1995). De zondagsmissen in onze andere kerken komen deze zondag te vervallen.
5. Zondag 22 juni 2025, Zalencentrum Verspaandonk, aansluitend aan de familieviering van 10.00u - Musical door KOEMI voor de deelnemers aan familiepastoraat PetruSamen en gezinnen met jonge kinderen. KOEMI is een internationaal gezelschap van kinderen, jongeren en volwassenen die met liederen en musicals het evangelie naar de mensen brengt en kinderen en tieners begeleidt op de weg naar God.
6. Zondag 7 september 2025, St. Petruskerk 10.00u - plechtige eucharistieviering met Mgr. Hurkmans, daarna om 12.00u parochiefeest 150-jarig bestaan St. Petruskerk voor alle parochianen in de naastgelegen pastorietain.
7. Zondag 30 november 2025, St. Petruskerk (tijdstip volgt) – Uitvoering Messiah van Handel door het Helmonds Vocaal Ensemble.

Met genoeg kunnen wij ook verklappen dat ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de St. Petruskerk een jubileumboek in de maak is, met medewerking van Ben Damen. Nadere info over de genoemde activiteiten en het boek volgt.

Laten we samen ernaar uitkijken!

de kapel Maria Koningin van de Vrede aan de Fakkellaan.



Stichting MOV

25-jarig jubileum-
feest met Keni-
areisverslag op 27
oktober
U BENT UITGENO-
DIGD!



U leest het goed,
stichting MOV bestaat dit jaar 25
jaar. De St. Thomaskerk en de St.
Petrus kerk steunen al jarenlang het
werk van onze MOV-groep die zich
inzet om het leven van jonge meisjes
en vrouwen in Isiolo County in Kenia te
verbeteren.

Greet de Bruijn en Don Croonenberg
trokken in september twee weken
door het gebied en gaan daarover in
beeld en woord verslag doen tijdens
ons jubileumfeest(je). Het belooft een
indrukwekkende middag te worden.

U bent van harte welkom om die
presentatie bij te wonen: 27 oktober,
vanaf 13.00 uur in de Didimuszaal,
Sint Thomaskerk, Thomaslaan 43
Eindhoven.

Komt dat zien: een prachtige, indrin-
gende presentatie over het werk van
Stichting MOV in Kenia, mede mo-
gelijk gemaakt door u als donateur of
supporter.

Op 20 oktober is het Wereldmissie-
dag. Vertegenwoordigers van de MOV
vertellen dan kort in de St. Petruskerk,
de St. Thomaskerk en de St. Antonius
Abtkerk over de ervaringen in Kenia en
we mogen een deurcollecte houden
voor 'onze' meisjes.

Stichting MOV maakt zich sterk voor
onderwijs en werk voor jonge vrouwen
in Kenia. We doen dat door meisjes
een kans te geven naar school te
gaan, ze te helpen bij het opzetten van
een eigen bedrijfje.

Ook steunen we boerinnen om hun



oogsten te verbeteren. Daar zijn inmid-
dels honderden vrouwen bij betrokken.
Greet en Don hebben vorige maand
alle betrokken scholen en projecten
bezoekt, en contact gelegd met de
ambassade in Nairobi, met politici in
Isiolo, met de bisschop en de katho-
lieke Caritas-organisatie in Isiolo en
diverse andere organisaties die zich
inzetten om de levensstandaard van de
bevolking te verbeteren.

Het resultaat is een schat aan film- en
fotomateriaal, ervaringen en nieuwe
inzichten. Kom op 27 oktober naar
onze presentatie zodat u zelf kunt
zien wat een verschil uw bijdrage en
support maakt. Ook andere geïnte-
resseerden zijn van harte welkom. We
zorgen uiteraard voor een gratis hapje
en drankje.

In verband met de boodschappen
zouden wij het fijn vinden als u zich
aanmeldt voor deze middag. Stuur een
e-mail naar

greet.debruijn@thebitterend.nl.

Of bel 0611498416.

www.stichtingmov.nl Bank:
NL23INGB0002977700 / ANBI
(RSIN: 816294537)

Graag tot dan!

Carla, H el ne, Emile, Greet en Don

Vrienden van St. Petrus

In deze
aflevering van
het P'S Nieuws
willen we met
enige klem



**VRIENDEN VAN
ST PETRUS**

weer eens uw aandacht vragen voor
de activiteiten die door de 'Vrienden
van St. Petrus' worden verricht ten
dienste van de St. Petruskerk. Over
die activiteiten vindt u uitgebreide
informatie op onze website dus daar
willen we in dit stukje niet al te diep op
ingaan. T och geven we graag enkele
voorbeelden: de restauratie van het
hoofdaltaar waarover u onlangs hebt
kunnen lezen in het Eindhovenens Dag-
blad, de diverse tentoonstellingen in

de kerk door het jaar heen, de taxa-
tiemiddagen, de kerstconcerten. Veel
belangrijker is om te zeggen dat alles
wat we aan activiteiten ondernemen
alleen maar mogelijk is dankzij alle
leden die een geheel vrijwillige finan-
ci le bijdrage leveren. Echter, in dat
woordje 'alle' zit hem nu net de kneep:
we moeten helaas constateren dat
het aantal leden langzaam maar zeker
terug loopt en daarmee onze financi le
positie: een zorgelijke ontwikkeling
zoals u zult begrijpen! Een lidmaat-
schap kost u slechts   24,00 per jaar
(meer mag natuurlijk) en ook daarover
leest u meer op onze website. We
hopen van harte na het uitkomen van
deze aflevering van P'S Nieuws veel
nieuwe leden te mogen verwelkomen!
Eenmalige bijdragen zijn uiteraard ook
mogelijk. Bij voorbaat onze hartelijke
dank! Oh ja, nog bijna vergeten om te
zeggen: voor de nieuwe leden hebben
we 'n heel leuke en passende attentie
in petto...!

Lid worden? Gewoon doen!

www.vriendensintpetrus.nl

info@vriendensintpetrus.nl

NL 76 RABO 0158 2863 91

t.n.v. Vrienden van Sint Petrus

Avond van barmhartig- heid

E n keer per maand even loskomen
van de dagelijkse hectiek op de eerste
vrijdagavond van de maand, tijdens
een uur met gebed, zang en stilte bij
onze Lieve Heer. U bent van harte
welkom vanaf 19.00 uur in de St.
Petruskerk.



(Ver)ering van Maria

In onze parochiekerken en, sinds daar noveenkaarsen beschikbaar zijn, in de H. Hartkapel worden die kaarsen met grote regelmaat aangestoken. Zowel de Mariakapel in de St. Antonius Abtkerk als die in de St. Petruskerk hebben een grote schare aan trouwe bezoekers. Dit blijkt wel uit de intenties die geschreven worden in het intentieboek dat in beide kapellen ligt. Naast geschreven teksten verschijnt er zo af en toe ook een tekening in het intentieboek, eentje zoals u hierbij kunt zien. De dankbaarheid straalt ervan af, Maria loopt niet weg, nee ze blijft ons trouw!

De vraag wordt wel eens gesteld of onze verering van Maria geen afbreuk doet aan de unieke plaats van God en van

Jezus Christus, onze Heer. Volgens Mgr. H. Woorts niet: hij zegt in het inspiratieboekje 'Maria, moeder van ons allemaal': "Het is als met een kunstwerk: als we dat bewonderen, dan is dat een eerbetoon aan de maker, de kunstenaar. Zo is



het ook met Maria; wanneer wij haar (ver)eren, dan is dat ten diepste een eerbetoon aan God, die alles heeft bewerkt wat wij in haar bewonderen en liefhebben."

Laten we daarom regelmatig een bezoek brengen aan Maria, een kaarsje branden, bij haar gaan zitten, naar haar kijken en tot rust komen. De Mariakapellen zijn dagelijks geopend van

09.30 uur tot 16.00 uur en de kapel aan de Fakkellaan is zelfs tot 23.00 uur geopend.



Oktobermaand Rozenkransmaand

In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de rozenkrans.

De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober.

Maakt u al gebruik van de QR-codes?

Naast uw bijdrage met contant geld is het ook op steeds meer plekken in onze parochie mogelijk om met uw mobiele telefoon geld over te maken. Bijvoorbeeld in de Mariakapellen voor het branden van een kaarsje, maar ook voor het deelnemen aan de collecte tijdens de vieringen.

U kunt dat dan doen door middel van het scannen van de QR-code.



In Memoriam

H. Hartkapel

Michaël Hendriks (70)

Gedoopt

St. Petruskerk

Jace Tenhoedt
Pauly dos Ramos
Kuba Wojcik

St. Antonius Abtkerk

Luuk Mol



P'S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

Het redactieadres is:
Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31
5623 DB Eindhoven,
tel: 040 269 75 61
emailadres:
redactie@petrus-ehv.nl

Redactie:

Peggie van de Molengraaf
Huub van Houtert
Anne Jansen

Henk de Bie,
vormgeving en drukwerk

Volgende kopijdatum:

29 september

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.

Kerkbijdrage overmaken op:

NL11 RABO 0158 2051 11
t.n.v. parochie St. Petrus'

**Voor spoedeisende zaken
belt u:
06 24 50 79 21**

COLOFON