

GOEIE MOED

INSPIRATIE VOOR DE AVOND VAN HET LEVEN

Thomas van der Horst, geestelijk verzorger



Thomas van der Horst is theoloog en geestelijk verzorger in Heerlen. Hij heeft zijn volledige opleiding gevolgd aan het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade. Vanwege zijn uiteindelijke wens om te trouwen is hij niet priester gewijd. Hij heeft een dochter en een zoon. Na zijn huwelijk heeft hij zijn studie afgerond aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht-Amsterdam met een doctoraal examen. Om thuis te geraken in de ouderenzorg heeft hij het diploma HBO-Ouderenzorg (NCOI) gehaald, het Certificaat Ouderenadviseur (Christelijke Hogeschool Ede) en het Certificaat Gespreksleider Moreel Beraad (Universiteit Utrecht). Tot slot heeft hij deelgenomen aan vier leerjaren van het Leerhuis van de Kerkvaders (Gent). Bij uitgeverij Gozalov Books kwam eerder in 2023 van zijn hand een

vertaling uit van verschillende teksten van en over de orthodoxe theoloog Alexander Schmemmann: Aartspriester Alexander Schmemmann, De Goede Week in de Orthodoxie – Een liturgische verklaring van de Heilige Week

“Verdiepende inspiratie geeft nieuwe levensenergie. Dat geldt voor iedereen ongeacht de leeftijd. Voor ouderen is het goed om te weten dat hun levenservaring belangrijk is.

In talloze gesprekken van de geestelijk verzorger met ouderen ‘komen veel verhalen tot leven’: het zijn de levensverhalen, die nooit af zijn. Mensen vertellen over al de fijne en vervelende dingen die zij hebben meegemaakt. Natuurlijk is het de één iets meer gegeven dan de ander om elke dag positief te beginnen. Dit boek is bedoeld om u een hart onder de riem te steken: “U bent niet de enige met twijfels en vragen! Er zijn velen met u!”

Voor veel mensen is geloof een extra kracht. Hoe kan dat en waarom ervaren mensen dat zo? Vragen, vragen en nog eens vragen. Bij deze tevens een poging om tot antwoorden te komen. Antwoorden vanuit het leven, de wijsheid en het rotsvaste geloof van velen, met name dat van de honderdjarigen.

In dit boek komen allerlei onderwerpen aan bod. De rode draad is de kerkelijke traditie, zoals deze min of meer in een jaar tijd de revue passeert. Veel ouderen vinden het fijn en verrijkend om te blijven lezen. Het is dan meegenomen als de letters niet te klein zijn. U kunt dit boek lezen zoals u zelf wilt. Het hoeft niet van kافت tot kافت. Kijk maar wat het meest bij u past!”

Thomas van der Horst, Eindhoven, juli 2024

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag

ISBN paperback: 9789079889815; 978-90-79889-81-5

Binnenwerk: zwart/wit

Illustraties: Thomas van der Horst

Kaft: paperback, glans laminaat

Formaat: 140 x 216 mm

Aantal pagina's: 194

Illustraties: 35 foto's

Verkoopprijs paperback: € 24,95

Verkoopprijs e-boek: € 3,95

Bestellen met boekhandelskorting: g.kochi27@gmail.com

Consumenten:

- **geprinte boek:** [Goeie Moed](#)

- **e-book:** [Goeie Moed](#)